

# Hoe overleef ik mijn vriendje? (en hij mij!)



<b>Auteur:</b>	Francine Oomen
<b>Bladzijden:</b>	200 pp.
<b>Genre:</b>	Fictie
<b>Taal:</b>	Nederlands
<b>Uitgever:</b>	Em. Querido's Kinderboeken Uitgeverij
<b>ISBN:</b>	9789045117768
<b>Verschenen:</b>	17-06-2015

[Hoe overleef ik mijn vriendje? \(en hij mij!\).pdf](#)

[Hoe overleef ik mijn vriendje? \(en hij mij!\).epub](#)

Het is eindelijk zover, Neuz gaat op kamers. Maar het is niet zoals Rosa het zich voorgesteld had. Ten eerste: hij woont in een soort vuilnisbak.

Ten tweede: ze heeft Neuz niet voor zich alleen. Ten derde: hij gaat helemaal los...Neuz wil uitvinden wie hij is. Nog steeds Rosa's vriendje, of die van iemand anders? Verkering hebben is niet makkelijk. Géén verkering hebben ook niet! Jonas, Esther, Noa, Sascha en zelfs Rosa's moeder kunnen daarover meepraten. Het is wat je er zelf van maakt, maar het kan even duren voor je daar achter bent! Dit boek gaat... ja, alweer en nog steeds over de liefde. Want eigenlijk draait alles daar om: om liefde en vriendschap. Het gaat ook over oud verdriet en opnieuw beginnen, over vasthouden en loslaten. Voor iedereen die droomt en/of treurt over de liefde. Natuurlijk met veel e-mails, chats én survivaltips!