

Meer!



Auteur:	Marianne Thieme ; Menno Grootveld
Bladzijden:	192 pp.
Taal:	Nederlands
Uitgever:	Samenwerkende Uitgevers VOF
ISBN:	9789062245253
Verschenen:	23-05-2013

[Meer!.pdf](#)

[Meer!.epub](#)

Méér! is het kernthema van onze samenleving geworden: meer van alles en meer dan er is.

In de afgelopen decennia van ongekende welvaart heeft het geloof postgevat dat de groei van onze economie niet alleen grenzeloos is, maar ook een voorwaarde voor geluk en welvaart. In Méér! bundelt Marianne Thieme wetenschappelijke inzichten die de crises van dit moment in kaart brengen en in samenhang helpen oplossen. Waar economie ooit de wetenschap van het voortbrengen en verdelen van schaarse goederen en middelen was, is dat aan het einde van de 20e eeuw omgeslagen in exclusieve aandacht voor geld en monetaire vraagstukken. De systeemcrisis die zich in 2008 aandeede als een bankencrisis is nu duidelijk een monetaire crisis.

En het is duidelijk dat we daarnaast de biodiversiteitcrisis hebben, de klimaatcrisis, de wereldvoedselcrisis en andere schaarste problemen die welvaart en welzijn tot in de kern bedreigen.

De bijdragen omen van onafhankelijke wetenschappers die zich zorgen maken over de toekomst van mens, dier, natuur en milieu en vanuit diverse invalshoeken pleiten voor een radicale omslag in beleidskeuzes. Allen

kiezen de grenzen van de aarde als uitgangspunt voor al ons handelen. Samen schreven deze wetenschappers een leidraad voor andere, duurzame beleidskeuzes, die onontkoombaar geworden zijn door onze groei- en schuldverslaving. Met bijdragen van: Jeroen van den Bergh, Jules Bos, Arjen Hoekstra, Arjo Klamer, Bill McKibben, Leida Rijnhout, Peter Roopnarine, Jan Rotmans, Bert Smit, Jaap Schröder, Joseph Tainter, Arnold Tukker, John Urry, Geerat Vermeij, Louise Vet.

Over méér!: Je geld of je leven? Een betere economie of het behoud van de aarde? We weten wel wat belangrijk is, maar worden verblind door hebzucht en eigenbelang. Tijd om niet alleen te lezen, maar ook te doen. Guido Weijers, cabaretier Méér! is een dringend appel tot bewustwording en het heroverwegen van de begrippen welvaart en succes. Annemarie Postma, schrijfster Als Marianne Thieme een bundel uitdagende vergezichten bezorgt, is dat reden om te lezen én luisteren. Zij is een politica die beschikt over een helaas schaarse kwaliteit in Den Haag: ze stelt de lastige vragen. En soms beantwoordt ze zelfs. Jort Kelder, journalist, columnist en presentator Je beseft na lezing opnieuw dat niet de waarschuwers tegen ons consumentengedrag de radicalen zijn, maar degenen die de status quo verdedigen.

Eddy Terstall, filmmaker De financiële crisis zal uiteindelijk met een streep van de pen worden opgelost door geldschulden af te boeken. Maar de échte schuld, die van een onleefbare wereld voor onze kleinkinderen, is onuitwisbaar. Medeplichtig is eenieder die na dit boek louter nog blijft reppen over conventionele economische groei. Hans de Geus, beurscommentator rtl z Met deze essays geeft Marianne Thieme aan te begrijpen wat de echt belangrijke onderwerpen zijn van onze tijd. Paul Cliteur, hoogleraar encyclopedie van de rechtswetenschap, filosoof, columnist, publicist Als we nu een andere weg inslaan, creëren we een volhoudbare samenleving, gebaseerd op een circulaire economie, duurzame energie en plantaardige in plaats van dierlijke eiwitten. Duurzamer leven is een stap vooruit, lekker en gezond! Marjan Minnesma, directeur Urgenda, nr. 1 Duurzame 100 Naar een boek als dit heb ik uitgekeken - een toegankelijke, wetenschappelijk verantwoorde studie naar de complete set van aspecten die maakt dat onze limietloze economie vastloopt. Bob Goudzwaard, econoom, emeritus hoogleraar VU en architect van de 'economie van het genoeg' Dit boek zal ondernemende mensen inspireren om onderdeel te zijn van een noodzakelijke duurzame revolutie waarin niet groei maar vernieuwing de leidraad zal zijn. Ruud Koornstra, duurzaam ondernemer - Als het parlement nu eens een week lang lees-reces zou nemen voor dit boek - en dan een waarachtigen werkelijk inhoudelijk debat zou voeren over alle aangeraakte relevante thema's... Maurits Groen, duurzaam ondernemer, lid Adviesraad Club van Rome Méér! is een rebels, een echt kettens boek dat afrekenet met het dogma van de economische groei. In dit boek blijkt hoe rampzalig de gevolgen van het groeigeloof zijn. Hans Bouma, schrijver Dit boek kan de politiek inspireren hoe de werkloosheid aan te pakken en duurzaamheid te bevorderen, zonder extra kosten. Jan-Peter Cruiming, oprichter Nationale Vacaturebank, directeur Jobbird.com Als geld niet meer telt omdat de pot leeg is geraakt, komt het aan op het verdelen van de resterende buit. Méér! Stelt de belangrijke vraag wat voor maatschappij dat oplevert. Dick Veerman, hoofdredacteur Foodlog Méér! verwoordt de zorgen van een groeiende groep mensen die zich realiseert dat wat de aarde (nog) aankan gerespecteerd moet worden. Mensje van Keulen, schrijfster Méér! biedt zicht op een systeem dat niet gebaseerd is op hebzucht en uitbuiting van mens, dier en milieu: meer moet minder en dat moet meer. Marien Abrahamse, oud-journalist Het Financieele Dagblad, NRC Handelsblad Prima aanzet tot een duurzame en solidaire economie. Verplicht leesvoer voor elke politicus. Lou Keune, hoogleraar sociologie en milieukunde, medeoprichter Platform Duurzame en Solidaire Economie Aanvaarden we - ook in de politiek - met moed en veel creativiteit de vele uitdagingen van onze dreigende cultuur óf zullen we door omvangrijke rampen pas wijsheid leren? Egbert Schuurman, oud-senator ChristenUnie, emeritus hoogleraar reformatorische wijsbegeerte