

De laatste getuigen



Auteur:	Luckas Vander Taelen ; Dirk Verhofstadt ; Guy Verhofstadt
Bladzijden:	192 pp.
Genre:	Geschiedenis
Taal:	Nederlands
Uitgever:	VBK - Houtekiet
ISBN:	9789089241986
Verschenen:	25-08-2011

[De laatste getuigen.pdf](#)

[De laatste getuigen.epub](#)

Twintig jaar geleden maakte Luckas Vander Taelen de tv-documentaire 'De laatste getuigen' die honderdduizenden kijkers trok. In deze pakkende serie keerde hij met veertien landgenoten terug naar de concentratiekampen waar ze tijdens de Tweede Wereldoorlog waren opgesloten. Onder hen bevonden zich zowel politieke gevangenen, verzetsstrijders als Joden. Zij behoorden tot een kleine groep Belgen die Dachau, Buchenwald, Ravensbruck, Sachsenhausen, Mauthausen of Auschwitz-Birkenau overleefden. Dit boek bundelt de gesprekken.

Deze 'laatste getuigen' vertellen hoe ze werden opgepakt en behandeld, hoe ze omgingen met hun herinneringen en hoe ze hebben geprobeerd verder te leven met wat er gebeurd is.

Het is een uniek en prangend document over een van de donkerste bladzijden in onze geschiedenis. Ter situering van de tv-serie beschrijft Dirk Verhofstadt de machtsovername van Hitler, de eerste maatregelen van de nazis tegen zowel politieke tegenstanders, andersdenkenden als Joden. Hij geeft een chronologisch overzicht van de opening van het eerste concentratiekamp in Dachau tot de systematische moord op Joden, zigeuners, Jhova's getuigen, homoseksuelen, gehandicapten, politieke rivalen en vele anderen. Dit deel biedt

de nodige aanvullende historische informatie bij de tv-documentaire. 'De laatste getuigen' is een noodzakelijk boek opdat toekomstige generaties zouden beseffen tot welke drama's totalitarisme, onverdraagzaamheid, racisme en discriminatie kunnen leiden. <http://www.linkeroeveruitgevers.be/boeken/p/detail/de-laatste-getuigen>