

Sterrenlied



Auteur:	Guus Luijters
Bladzijden:	95 pp.
Genre:	Poëzie
Taal:	Nederlands
Uitgever:	Nieuw Amsterdam
ISBN:	9789046809693
Verschenen:	01-02-2011

[Sterrenlied.pdf](#)

[Sterrenlied.epub](#)

Teder gedicht waarin een 11-jarig vermoord Joods meisje weer een gezicht krijgt. Sientje Abram werd op 23 februari 1931 in de Amsterdamse Rapenburgerstraat geboren en op 10 september 1942 in Auschwitz vermoord. Guus Luijters, die al jaren werkt aan een boek over alle uit Nederland gedeporteerde en vermoorde Joodse kinderen, heeft geprobeerd meer over Sientje Abram te weten te komen. Maar iedereen die haar heeft gekend, is ook vermoord.

Sientje zelf weigerde zich bij deze situatie neer te leggen. Op een nacht ging ze een poëtische dialoog aan met de man die haar zo graag een gezicht wilde geven. Dat resulteert nu in een lang gedicht, waarin Guus Luijters en Sientje Abram beurtelings hun stem laten horen. Sterrenlied poogt Sientje haar identiteit terug te geven. Daarnaast is het een evocatie van een buurt die met inwoners en al van de aardbodem is verdwenen. Het gedicht eindigt met de namen van de 331 vermoorde kinderen uit de Rapenburgerstraat, en een uitgebreid nawoord.