

# Mijzelf genoeg



<b>Auteur:</b>	Dick Geurts
<b>Bladzijden:</b>	269 pp.
<b>Genre:</b>	Literaire fictie
<b>Taal:</b>	Nederlands
<b>Uitgever:</b>	Brave New Books
<b>ISBN:</b>	9789402181050
<b>Verschenen:</b>	26-09-2018

[Mijzelf genoeg.pdf](#)

[Mijzelf genoeg.epub](#)

Evert Haan is de jongste uit een gezin van drie kinderen. Een nakomertje of, zoals zijn broer Bert hem soms noemt: 'een ongelukje'. Graag had hij deel uitgemaakt van een 'gewoon gezin', met een gewone vader en moeder, een gewone broer en zus, die op een gewone manier met elkaar omgaan. Zijn werkelijkheid is anders. Als hij als volwassene, zelf vader van drie kinderen, betrokken wordt bij de dramatische scheiding van zijn ouders, blijkt hij er samen met zijn vrouw alleen voor te staan. Zijn zus en broer laten zich niet meer zien. De scheiding wekt vele jeugdherinneringen bij hem op en confronteert hem met een paar indringende vragen.

Waar kwam de haat van zijn vader vandaan? Waarom heeft zijn moeder zijn vader altijd diep gewantrouwd? Waarom mijden zijn broer en zus het ouderlijk huis? En wat is zijn rol in het geheel? 'Mijzelf genoeg' is een roman over het leven in een disfunctioneel gezin, over de vraag naar schuld en verantwoordelijkheid voor de eigen daden en over de loyaliteit tussen ouders en kinderen.